

STUKWERK

Contactblad voor
kerk(be)zoekers van de
Abdij van Berne



Jaargang 42 september 2024 nr. 09

Contactgegevens	Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 secretariaat@abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl
Stukwerk	Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl
Abdijkerkpastoraat	Em. abt Denis Hendrickx o.praem. Kees den Boer o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl
Vieringen weekdagen	07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers
Vieringen zondagen	08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).
Bijzondere vieringen	Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor em. abt Denis Hendrickx o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Misintenties	Koster-diaken Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl, of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.
Vrijwillige Kerkbijdrage	bijdrage.abdijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".
Gastensecretariaat	Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl

INHOUD

Inhoudsopgave	03
Met vertrouwen naar de toekomst	04
Vieringen en bijzondere data	06
Opbrengst MIVA deurcollecte	06
Mededelingen:	07
-Ontmoeten en wereldwinkel	07
-Afscheid Denis Hendrickx als abt en Abdijpastor	07
Afscheidsreceptie em.abt Denis Hendrickx	08
Vier het leven	09
Te doen gerechtigheid	09
- Amnesty International	09
- Caritas	10
Activiteiten in en rond de Abdij	10
Berne Abdijconcert 1 september	11
Berne Anders	12
Hoe kunnen wij goede voorouders zijn	14
Gegevens werkgroepen en contactadressen	15

Kopij voor Stukwerknummer, 10 oktober 2024, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk **donderdag 26 september** aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl

Prior-administrator Frank van Roermund o.praem, Kees den Boer o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

"Met vertrouwen naar de toekomst"

Als u dit leest zijn de veranderingen waarvan u eerder op de hoogte bent gebracht daadwerkelijk in werking gezet. In het bijzonder in de afgelopen week. Op zaterdag 31 augustus heeft - inmiddels emeritus - abt Denis de leiding van de abdij aan mij overgedragen. Zoals u weet eindigde zijn ambtstermijn eigenlijk al op zijn 75e verjaardag, op 24 mei jl., maar de abt-generaal en het Definitorium (dagelijks bestuur van de orde) vonden het wijselijk (en wij van de abdij mét hen), dat de wisseling van de wacht tot óver de zomer zou worden getild.

Welnu, dat is nu zover. Per 31 augustus ben ik door de generaal benoemd tot prior-administrator om in elk geval tót het Canoniekapittel van oktober dit jaar de leiding van de abdij op me te nemen.

Op dit Canoniekapittel zal onze gemeenschap nadere keuzes maken naar de toekomst toe. Denis had van de generaal de opdracht gekregen om vóór zijn aftreden een spiritueel kapittel onder leiding van een religieus te organiseren als eerste voorbereidende stap naar dit kapittel.

Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op de 30^e augustus. En mij was door de generaal opgedragen om ná de wisseling van de wacht de vervolgvorbereidingen te treffen. Daartoe heb ik reeds belangrijke stappen gezet.

We mogen nu - aan het begin van deze nieuwe periode, en met tevredenheid én met dank aan em. abt Denis! - terugzien op een abbatiaat, waarin hard is gewerkt aan een stevig financieel-economisch fundament van de abdij. Ik zie dit als een belangrijke randvoorwaarde voor een gezonde toekomst van onze abdij. En die toekomst zal zéker een mooie toekomst kunnen zijn. Er liggen kansen om de gemeenschap van norbertijnen weer te versterken.

Daar geloof ik in, en ik zal me er mét mijn medebroeders ten volle voor inzetten.

En, van wézenlijk belang: we mogen ons echt rijk weten met een zeer gedegen financieel-economische ondersteuning door een breed gezelschap aan externe deskundigen. En ook prijzen wij ons gelukkig met de participanten en de véle betrokkenen - ook ú - bij en rondom de abdij! Dagelijks mag ik ervaren dat u mét ons, de abdij, een zeer warm hart toedragen.

Mag ik vragen om uw gebed om Gods zegen over de toekomst van de abdij? Laten we samen in geloof en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien!

Frank van Roermund, prior-administrator.



VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA**September 2024**

01	22 ^e zondag door her jaar. Voorganger emeritus abt Denis Hendrickx o.praem. Lector Hans Gillissen.	10.30
08	23 ^e zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
14	Kruisverheffing.	
15	24 ^e zondag door het jaar. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Anneke Steeghs.	10.30
21	Mattheus, apostel en evangelist.	
22	25 ^e zondag door het jaar Kerkwijding Abdijkerk. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Harry van de Pas	10.30
29	26 ^e zondag door het jaar. Voorganger Prior-administrator Frank van Roermund o.praem. Lector Karl Tax.	10.30

Oktober 2024

06	27 ^e zondag door her jaar. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30
----	--	-------

De opbrengst van de MIVA-deurcollecte op zondag 25 augustus jl.
t.b.v. de Nederlandse missionarissen bedraagt €201,86
Hartelijk dank.

MEDEDELINGEN

ONTMOETEN en WERELDWINKEL

(Herhaling van de tekst in het juli nummer)

Op de **2^e en 4^e zondag van elke maand**, is er na de Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis.

U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Wij vragen een bijdrage van €1,-. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

Wel zal de wereldwinkel present zijn op 1 september, (zie hierna).

Op de 2^e zondag van september is er geen koffiedrinken.

AFSCHEID DENIS HENDRICKX ALS ABT EN ABDIJPASTOR.

Op **zondag 1 september** zal emeritus abt Denis Hendrickx afscheid nemen van de abdijkerkgangers.

Hiervoor is er na de Eucharistieviering van 10.30 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Norbertuszaal.

Op deze eerste zondag zal dan ook de wereldwinkel aanwezig zijn.

Het koffiedrinken op de 2^e zondag van september vervalt daarmee.

Begin september zal Denis Hendrickx verhuizen naar Tilburg, waar hij weer pastorale ondersteuning zal gaan verlenen in de norbertijnen parochie.

Zijn adres daar luidt:

De Schans 122, 5011 EN Tilburg,

tel: 013-4551145 / 06-20167752. Mail: d.hendrickx@abdijsvanberne.nl

ZIEKENZONDAG

Nationale Ziekenzondag, de tweede zondag van september, is een initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. En om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun 'gezonde' omgeving te bevorderen. Voor de abdij zijn nog geen gegevens bekend. Voor actuele gegevens zie t.z.t. www.abdijsvanberne.nl/agenda.

AFSCHEIDSRECEPTIE ABT DENIS HENDRICKX



Per 31 augustus zal onze abt Denis Hendrickx eervol ontslag ontvangen, nu hij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. Graag willen wij hem een afscheidsbijeenkomst aanbieden op **vrijdag 6 september**.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom in de abdijkerk.

Daar zullen toespraken gehouden worden door prof. dr. Peter Nissen, prior-administrator Frank van Roermund en terugtreidend abt Denis zelf.

Muzikale medewerking zal worden verleend door Andreas van Zoelen, saxofonist en verbonden aan het Conservatorium van Tilburg.

Aansluitend wordt de gelegenheid geboden om persoonlijk afscheid te nemen in de pandgangen van de abdij **tot uiterlijk 18.00 uur**.

Aanmelding is niet nodig, u bent van harte welkom.

Bestuur Abdij van Berne,

Prior Frank van Roermund, prior-administrator.

VIER HET LEVEN... VIER DE HERFST!

Op de eerste dag van de herfst organiseert Berne Abdijbier weer: 'Vier het leven.... Vier de herfst!' Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom om op het plein naast het Proeflokaal samen te proosten op de herfst. Gezellig samen zijn met een heerlijk biertje en live muziek. Om 23.00 uur is het einde van de avond. Toegang is gratis.

Praktische informatie:

Datum:

zaterdag 21 september 2024.

Aanvang: 19.00 uur (tot 23.00u.)

Prijs: gratis.

Plaats:

Proeflokaal Abdij van Berne in
Heeswijk-Dinther.

Info: www.berneabdijbier.nl



TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk.

Wat kun jij doen?

Kijk online bij <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> en kies je eigen actie uit!

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het belang dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.

Namens Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar zijn. Onze hartelijke dank.





CARITAS

Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

Voor de laatste en **actuele informatie** zie website:
www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

Voor meer informatie: Zie folder achter in de kerk: Abdij van Berne **activiteiten voorjaar 2024**. Ook ingesloten bij dit nummer van Stukwerk.

VANAF SEPTEMBER 2024 START LEERHUIS ABDIJ VAN BERNE SEIZOEN 2024/2025.

ZO 15 SEPT Open Monumentendag. Abdij van Berne is toegankelijk, met o.a. rondleidingen. (zie website)

ZO 15 SEPT Open Monumentendag. Rondleiding Kruidenhof Berne. Enkele vrijwilligers vertellen tijdens deze gratis rondleiding.

MA 16 SEPT. Lezing Nikolaas Sintobin sj over Ignatiaanse spiritualiteit.

DI 17 SEPT - DO 19 SEPT. Driedaagse workshop boekbinden in de Abdij van Berne.

Boektotaal van Boekbindcentrum Echten zal een driedaagse workshop over boekbinden verzorgen in de Abdij van Berne.

20-22 SEPT. Chi Neng Qigong.

Creatieve jubileum workshop: "Crea-Qi, speel, leef, geniet!"

20-21 SEPT. Basistraining Verbindende Communicatie.

Metgezel in zingeving:

Jan Daem en Karin Segers.

23-25 SEPT. Retraite: "Autentiek Leven".

Klosterretraite door Arina van Rijn en coach Gerjanne Schraven.

27-29 SEPT. Stilte Retreat.

Driedaagse stilte retrait onder leiding van Cees Bots.

4-6 OKT. Driedaagse Workshop Boekbinden.

BERNE ABDIJCONCERTEN

Wat:	Orgelconcert in de Abdij van Berne.
Wie:	Quentin Guérillot, (Saint Denis, FR).
Wanneer:	Zondag 1 september.
Aanvang:	16.00 uur.
Locatie:	Abdijkerk, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther.
Toegang:	10 euro.

Het eerste concert na de zomervakantie wordt gegeven door de uit Frankrijk afkomstige organist Quentin Guérillot. Hij werd geboren in Mulhouse en studeerde aan het Conservatoire National Supérieur de Paris bij grote meesters als Michel Bouvard en Olivier Latry voor orgel, Olivier Baumont voor klavecimbel, Thierry Escaich en Pierre Pincemaille. In mei 2018 werd hij op 25-jarige leeftijd benoemd tot titulair organist van de Cavaillé-Coll-orgels in de Kathedrale Basiliek van Saint-Denis, als opvolger van zijn mentor Pierre Pincemaille.

Sindsdien is hij artistiek leider van het orgelconcert seizoen van de kathedraal en treedt hij regelmatig op als solist tijdens het Festival van Saint-Denis. Zijn eerste cd, "L'orgue chambriste, du salon à la salle de concert", uitgebracht op het label Initiale, werd unaniem lovend ontvangen.

Website: <http://www.stichtingberneabdijconcerten.nl>

Mailadres: orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl

ZO 6 OKT. Orgelconcert door Reitze Smits.

BERNE ANDERS

Berne Anders: Lezing in de Vredesweek.

Nikolaas Sintobin sj. spreekt over Ignatiaanse spiritualiteit.

Bewust luisteren naar de gedachten en gevoelens in ons hart is een wezenlijk onderdeel van de Ignatiaanse spiritualiteit. Ignatius van Loyola (1491-1556) wordt gezien als specialist in het leren maken van onderscheid in het gewone leven. Hoe ga ik als mens om met gevoelens en gedachten van goed en kwaad? Als gewonde ridder merkte Ignatius van Loyola dat de vrede in het hart daarbij een bijzondere rol speelt. Hij gaat God en zijn vrede vinden in alle dingen.

Ook in de huidige tijd kan er alleen als je echt wilt luisteren naar de ander, ruimte komen om met andere mensen samen te leven in vrede. Dat vraagt een houding van mensen die soms haaks staat op de huidige maatschappij, waarbij de ik-persoon centraal staat..... De Vlaamse jezuïet Nikolaas Sintobin sj. neemt ons mee in de fascinerende ontdekkingstocht van de Ignatiaanse Spiritualiteit. Hij legt uit wat wij hier vandaag weer uit kunnen leren. Hoe wij zo mogelijk ook kunnen "luisteren naar vrede"

Praktische informatie

Datum: maandag 16 september 2024.

Aanvang: 20.00 uur.

Kaarten verkrijgbaar via een mail naar:

berne-anders@abdijvanberne.nl

Prijs: € 10,- te betalen aan de zaal.

HOE KUNNEN WIJ GOEDE VOOROUDERS ZIJN?



Wat zal onze nalatenschap zijn, als wij er straks niet meer zijn?

Het grootste probleem waar onze generatie nu mee worstelt, is de opwarming van de aarde. Nieuwe technologie gaat dat niet voor ons oplossen! We zullen zelf ons gedrag aan moeten passen, want de gevolgen van ons gedrag kunnen desastreus zijn.

Rutger Bregman waarschuwt ons hiervoor in zijn nieuwste boek "*Morele Ambitie*" (2024)¹. Een ecologische ommekeer is noodzakelijk. We zullen moeten afkicken van fossiele brandstoffen en van dierlijke eiwitten en ons richten op het opschalen en uitvinden van groene technologieën.

We kunnen wat doen, het is nog niet te laat!

¹ Rutger Bregman, *Morele Ambitie*, Amsterdam, De Correspondent, maart 2024.

Voor ons welzijn is het bepalend hoe ieder van ons met de aarde en haar mogelijkheden omgaat. Het gedrag van iedere wereldburger afzonderlijk doet er toe. Wij, Nederlanders, zijn trots op het zuivere kraanwater dat we allemaal ter beschikking hebben in onze westerse wereld. Het water wordt grondig gezuiverd. Maar in grote delen van ons land - en helaas in veel gebieden verspreid over de wereld - ademen we wél vieze lucht in, waardoor ziektekiemen vrij baan krijgen. Vervuilde lucht eist wereldwijd enorm veel slachtoffers en de belangrijkste oorzaak van deze luchtvervuiling is het gebruik van fossiele brandstoffen.

Niet alleen fabrieken, maar wij allemaal dragen bij aan deze luchtvervuiling met onze auto's, onze vliegtuigjes en ons dagelijkse energieverbruik; waardoor de temperatuurstijging wordt veroorzaakt en de lucht wordt vervuild. Er is nog te weinig duurzame energie.

Aan de ene kant zien we de laatste eeuwen een enorme vooruitgang wat betreft levensverwachting en de groei in welvaart in allerlei opzichten; maar aan de andere kant laten we een spoor van vernieling achter, in de verstoring van het ecologisch evenwicht.

Dat kan anders! Het is aan ons hoe we verder gaan: onze aarde is een stipje in het universum; maar waarschijnlijk het enige stipje waar *Leven* is ontstaan. We zijn uitermate kwetsbaar. Het is onze verantwoordelijkheid deze 'vonk van bewustzijn' te beschermen en te behouden. *Niet alles wat telt, kan geteld worden* - schrijft Rutger Bregman heel overtuigend in zijn nieuwste boek *Morele ambitie*.

Voor mij is het een duidelijke boodschap dat we werk moeten maken van onze bijdrage aan het behoud van de aarde, door ons bewust te zijn van ons ecologisch gedrag. We mogen niet de schouders ophalen en zeggen: "Het zal mijn tijd wel duren!"

Denk aan onze kleinkinderen en kom in actie!

www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

Wie doet er mee om ons ecologisch bewustzijn uit te breiden en verder uit te dragen? Het streven is om elk seizoen (dus 4 x per kalenderjaar) gezamenlijk een activiteit op te zetten, om heel bewust stil te staan bij ons ecologisch gedrag en de consequenties daarvan. Iedereen kan meedenken, dus iedereen is welkom.

Herhaalde oproep: Aanmelden kan bij Christien vd Ven 0614255448 of stientjeven@hotmail.com

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Werkgroep Lectors: Prior-adm. Frank van Roermund o.praem. lectoren@abdijvanberne.nl ☛ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. bezoek@abdijvanberne.nl ☛ Financiële Werkgroep Abdijkerk Deze is onderdeel geworden van Vrienden van de Abdij van Berne. ☛ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, margotroojmans@hotmail.com ☛ Werkgroep voor Liturgie: Prior-adm. Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Nel van Doornik. participanten@abdijvanberne.nl
Vrienden van de Abdij van Berne	vrienden@abdijvanberne.nl. abdijvanberne.nl/vriendenvanberne
Berne Abdijconcerten	Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Peter Damen o.praem. orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Berne Anders	Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Cobi Voskuilen 024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl
Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Administratie: Corrie de Ruiter. 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. dirk.corriederuite@gmail.com
Solidair met India	Anja Bekkers 06 4285 6729. anja.bekkers@solidairmetindia.nl info@solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl

