

STUKWERK

Contactblad voor
kerk(be)zoekers van de
Abdij van Berne



Jaargang 42 december 2024 nr. 12

Contactgegevens	Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. Tel: 0413-299299 Bank: IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 secretariaat@abdijvanberne.nl www.abdijvanberne.nl
Stukwerk	Verschijnt maandelijks op de 1e zondag van de maand. Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: stukwerk@abdijvanberne.nl
Abdijkerkpastoraat	Kees den Boer o.praem. abdijkerkpastor@abdijvanberne.nl Koster-diaken: Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl
Vieringen weekdagen	07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers
Vieringen zondagen	08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november).
Bijzondere vieringen	Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: abdiijkerkpastor@abdijvanberne.nl
Misintenties	Koster-diaken Kees den Boer o.praem. koster@abdijvanberne.nl, of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer.
Vrijwillige Kerkbijdrage	bijdrage.abdiijkerk@abdijvanberne.nl IBAN: NL64 RABO 0120.1009.08 t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage".
Gastensecretariaat	Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 09.30 – 12.30 uur. secretariaat@abdijvanberne.nl

INHOUD

Inhoudsopgave	03
“Koning in dienstbaarheid”	04
Vieringen en bijzondere data	05
Mededelingen	06
Ontmoeten en wereldwinkel	06
Herstel Kees den Boer	06
Adventsactie	06
De klok luidde ten afscheid	06
Trots op heerroom Albert Albers	07
Te doen gerechtigheid	10
Amnesty International	10
Caritas	10
Activiteiten in en rond de Abdij	11
Berne abdijconcert	11
Vier het leven	12
Actie Tanzania	12
Kerstwens redactie Stukwerk	14
Kerstgedicht 2024	14
Gegevens werkgroepen en contactadressen	15

Kopij voor Stukwerknummer 1 januari 2025, s.v.p. zoveel mogelijk per e-mail, uiterlijk **donderdag 26 december** aanleveren: stukwerk@abdijvanberne.nl

Redactie Stukwerk: stukwerk@abdijvanberne.nl

Administrator Frank van Roermund o.praem, Kees den Boer o.praem, Frans van Baars, Martien van Iersel en Harry van de Ven.

Namen van schrijvers zijn bekend of worden vermeld. Anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen.

N.B. Het overzicht van de vieringen tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal digitaal worden nagezonden en ook achterin de kerk worden gelegd, wanneer het gereed is.

"KONING IN DIENSTBAARHEID"

We zijn alweer beland aan het einde van het liturgisch jaar: afgelopen zondag vierden we het hoogfeest van Christus Koning. In mijn overweging in de parochie heb ik gezegd, dat het koningschap van Jezus weinig gelijkenis vertoont met dat van een wereldlijke koning: geen rijkdom, geen pracht en praal, geen heerszucht of machtsvertoon... Maar... als Jezus geen gewone koning is, welk koningschap wordt hier dan wél bedoeld?

Wel, in de advent die nu gaat beginnen lezen we bij Jesaja over de Messias als de Lijdende Dienstknecht. Met Kerstmis vieren wij de geboorte van die Messias in een kwetsbaar Kind. In zijn openbare leven toont Jezus Messias zich als vriend van armen en misdeelden. Allemaal kwalificaties die - gezien vanuit een aards perspectief - toch niet direct aan een koning doen denken. En nog minder geldt dat voor zijn lijden en sterven aan het kruis... Maar kennelijk zijn juist dit de kenmerken van het koningschap dat hier bedoeld wordt: kwetsbaarheid, lijden, dienstbaarheid, nederige en liefdevolle nabijheid.

Als Jezus' sterven aan een kruis het trieste sluitstuk van zijn leven zou zijn geweest, dan zou dit alles ónbegrijpelijk zijn voor ons beperkte, menselijke verstand. Maar de Schrift getuigt van méér: Jezus' verhaal eindigt níet met de dood: Hij zal verrijzen, Hij zal door God ten leven worden opgewekt! Welnu, dit nieuwe, hemelse perspectief van leven stérker dan de dood zet alles in een nieuw licht. Het hoogfeest van Christus Koning, heeft daarom niéts te maken met vermeend triomfalisme. Wie dat zó ziet is - net als Pilatus destijds - verstrikt in een veel te wereldlijke visie op koningschap. Nee, het feest moet vreugde en ontzag oproepen voor die radicaal ándere visie op koningschap: als liefdevolle dienstbaarheid aan God en de mensen. Wie vanuit dít perspectief probeert te leven, gaat mét Jezus de koninklijke weg.

Laten we als verzamelde gemeenschap in en rondom onze dierbare abdij de Advent ingaan met vreugde in onze harten. Advent is immers een tijd van inkeer en bezinning met het zicht op dit niéuwe begin, met het zicht op de komst van de Messias die zich zal openbaren als Koning in Diénstbaarheid. Laat dit voor óns een liefdevolle oproep zijn om Hem hierin te volgen.

Frank van Roermund, administrator.

VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA

December 2024

01	1 ^e zondag van de Advent. M. m.v. het Gregoriaans koor uit Heesch. Voorganger Jan Nabuurs o.praem. Lector Marika van Herwijnen.	10.30
08	2 ^e zondag van de Advent. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Anneke Steeghs,	10.30
09	Onbevleete ontvangenis van Maria.	
15	3 ^e zondag van de Advent. Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. Lector Harry van der Pas.	10.30
22	4 ^e zondag van de Advent. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector Karl Tax.	10.30
24	Nachtmis. Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. Lector	
25	Kerstmis dagmis. Voorganger Adm. Frank van Roermund o.praem. Lector	10.30
26	2 ^e Kerstdag. H. Stefanus, diaken en martelaar. Voorganger Peter Damen o.praem. Lector	10.30
27	Johannes, apostel en evangelist.	
28	Onnozele kinderen, martelaren.	
29	Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. Voorganger Joost Jansen o.praem. Lector Henriëtte Ausems.	10.30

Januari 2025

01	Nieuwjaar. Voorganger Lector Marika van Herwijnen.	10.30
05	Openbaring des Heren. Driekoningen. Voorganger Lector John Meeuwesen.	10.30

MEDEDELINGEN

Op de **2^e en 4^e zondag van elke maand**, is er na de Eucharistieviering gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom in de Norbertuszaal van het Abdijhuis.

U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Wij vragen een bijdrage van €1,--. Het tweede kopje koffie/thee is gratis.

Op eerste Kerstdag is er (na de Eucharistieviering) gelegenheid om elkaar te ontmoeten om een Zalig Kerstmis toe te wensen.

Ook op Nieuwjaarsdag (1 januari) is er gelegenheid om elkaar, na de Eucharistieviering, te ontmoeten en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

HERSTELD

Kees den Boer o.praem. laat weten dat hij zijn werkzaamheden geleidelijk hervat. We wensen hem van harte verdere beterschap en alle goeds toe.

ADVENTSACTIE

Op de **2^e en de 4^e zondag 8 en 22 december is er een deurcollecte.**

Dit jaar steunt Adventsactie partners, die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten -lokale landbouwmethoden, Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. Voor meer informatie:

www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/adventsactie-2024-voedzame-gewassen-voor-gezonde-families

DE KLOK LUIDDE TEN AFSCHEID

GERRIT OLDEBESTEN

Geboren te Apeldoorn,
22 maart 2031.

Overleden te Schijndel,
7 november 2024.

Uitvaartdienst in de Abdijkerk,
12 november 2024.
Crematie te Beek en Donk.



TROTS OP HEEROM ARNOLD ALBERS: LEGT BASIS VOOR SCHOLING IN JABALPUR, INDIA.



Met prachtige zwart-wit foto's groot geprojecteerd, werden zo'n 50 familieleden meegenomen in het leven en werken van heerom Arnold Albers. Op zaterdag 16 november kwamen ze naar de Abdij van Berne om meer te weten te komen over hun stamboom. Jong en oud genoot van de verhalen en waren onder de indruk van de pioniersgeest. Ook de gelijkenis van gezichtstrekken en postuur waren frappant.

Gerard Albers vertelde met passie over de geschiedenis van de familie Albers, waar maar liefst 14 neven en nichten pater of zuster werden. Geboren in 1913 in een groot boerengezin, groeide Arnold Albers op in Rijkevoort (Boxmeer). "In plaats van ploeteren op de arme zandgrond, wilde hij wat van de wereld zien. Daarom volgde hij een priesteropleiding, na het gymnasium in Heeswijk. In 1939 vertrok hij hals over kop per boot naar Britsch Indië, waar hij ging werken in het Mandla district in de Jabalpur regio."

Pionieren:

Gerard: "Na missiewerk bij de inheemse bevolking op het platteland, ging onze heerom Arnold in 1950 werken op de St. Aloysius school in Jabalpur. Hier start zijn onderwijs carrière. Van 1958 tot 1960 studeerde hij in de Verenigde Staten en behaalde er zijn master-diploma.

Daarmee kon hij hoofd van de St. Thomas school worden, die hij klein startte voor arme migranten en uitbouwde tot 300 leerlingen. Deze school bestaat nog steeds en telt nu 1.582 leerlingen. Daarmee heeft heerom de basis gelegd voor het onderwijs in deze stad, heel bijzonder, zeker in die tijd.”



Vrijheid, blijheid:

In verband met de Tweede Wereldoorlog, kwam hij pas in 1949, na tien jaar, thuis. Dat werd gevierd met een welkomst mis, waaraan een optocht van het stamhuis naar het dorp vooraf ging. Op foto's zien we stralende bruidsmisjes in witte jurkjes en natuurlijk de familie: de vrouwen met poffers op het hoofd en de mannen strak in het pak. Tot zijn vertrek uit India in 1974, kwam hij zeven keer terug naar Nederland. Dierbare tijden, waarbij hij op familiebezoek ging en ook zijn broer Jan ontmoette, die in Zuid-Afrika werkte. Hij was een serieuze man, gemakkelijk in de omgang met als credo 'Vrijheid, blijheid'. In een speciaal opgenomen videofilmje vertelt de Indiase pater Michael Clayburn (87) over zijn herinneringen aan Arnold: "We mochten hem heel graag, hij had een groot hart voor de arme kinderen. Het was een eenvoudige, kundige, integere man die niet alleen in het Engels maar ook in Hindi en Tamil kon spreken."

Van Missieprocuur naar Solidair met India:

Tot slot liet Anja Bekkers zien dat het pionierswerk van Arnold Albers als lid van de '50 van Berne' een grote Norbertijner gemeenschap heeft opgeleverd in India. Ook vandaag de dag zetten zij zich in voor kwalitatief goed onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen voor de allerarmsten. Zamelde vroeger heerom Arnold zelf geld in samen met de 'Missieprocuur Abdij van Berne', sinds 2006 doet de stichting Solidair met India dat op eigentijdse wijze. Alle donaties komen ten goede aan de projecten. Daarbij telt elke euro en daarmee kun je veel doen in India!

Familie viert het leven van heerom:

Er was tijd om gezellig bij te kletsen door jong en oud bij de ontvangst in de abdij en na de rondleiding in het Proeflokaal. De groep toonde bijzonder veel interesse, door aandachtig naar de presentaties te luisteren en enthousiast te reageren op familiefoto's. Ook de rondleiding in de abdij viel in de smaak, een unieke gelegenheid om te zien wat er achter 'die grote deuren' gebeurt. Kortom: een geslaagde bijeenkomst, waarin de familiebanden werden aangehaald.

Interesse?

Heeft u ook interesse in zo'n reünie met inhoud? Neem dan contact op via info@solidairmetindia.nl

Voor meer informatie:

Anja Bekkers

Stichting Solidair met India

Abdijstraat 49

5473 AD Heeswijk-Dinther

T. +31 (0)413 296 384

M. +31 (0)6 4285 6729

E. anja.bekkers@solidairmetindia.nl

W. www.solidairmetindia.nl

Elke gift maakt een verschil: NL18 RABO 0120 110 660

TE DOEN GERECHTIGHEID

AMNESTY INTERNATIONAL

UW REACTIE MAAKT HET VERSCHIL

Er liggen geen voorbeeld brieven meer in de abdijkerk.
Wat kun jij doen?

Kijk online bij <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> en kies je eigen actie uit!

N.a.v. het opheffen van de Diaconale Werkgroep Abdijkerk, zal de redactie van eventuele binnenkomende berichten aan de redactie van Stukwerk betreffende Amnesty International, toch blijven publiceren gezien het belang dat hiermee gediend wordt om hierop te kunnen reageren.

Amnesty en al die mensen die hierdoor steun ervaren, zullen u dankbaar zijn. Onze hartelijke dank.



CARITAS



Voor aanmelding van goederen gelieve te e-mailen naar:
caritaspetrus@gmail.com of bel naar 06 4200 0557.

Ook kunt u gewenste goederen, goed verpakt in een doos of plastic zak, achter in de Abdijkerk neerzetten.

Voor meer informatie zie de site: www.caritasuden.nl

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE ABDIJ

Voor de laatste en **actuele informatie** zie website:

www.abdijvanberne.nl onder tabblad agenda en/of actueel.

Verder ook de **activiteitenfolder** najaar 2024.

DO 12 December: Meditatie met muziek in de abdijkerk.

ZO 15 December: Berneabdij kerstconcert.

Met Schola Iuventatis.

VR 3 januari – ZO 5 januari: Creatieve Jubileumworkshop 'Crea-Qi, speel, leef en geniet!'.

ZO 12 januari: Spirituele filmmiddag 'La fille inconnue'.

ZO 15 DECEMBER BERNEABDIJ KERSTCONCERT Met Schola Iuventatis.



Dit jaar opgeluisterd door de Schola Iuventatis uit de St-Jan, o.l.v. Jeroen Felix. Deze ongeveer 10 meiden van tussen de 15 en 20 jaar verzorgen o.a. de uitvoering van de 'Ceremony of Carols' van Benjamin Britten. Muzikale begeleiding is van Véronique van den Engh op orgel en Inge Frimout op harp.

Berne Abdijconcerten.

Wat: Orgelconcert in de Abdij van Berne.

Wie: Schola Iuventatis..

Wanneer: Zondag 15 december.

Aanvang: 16.00 uur.

Locatie: Abdijkerk, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther.

Toegang: 15 euro.

Info: www.stichtingberneabdijconcerten.nl

ZA 21 December: VIER HET LEVEN. . . VIER DE WINTER.



Bij het begin van de winter is op 21 december a.s. in en bij het Proeflokaal live muziek van 19.00 tot 23.00 uur. Een gezellige avond, waar iedereen welkom is om samen te genieten van ons abdijbier en samen te proosten: Vier de Winter!

Om 23.00 uur is het einde van de avond. Toegang is gratis.

ACTIE



Ondergetekende, Christien vd Ven, zal een tijdlang **elke 4^e zondag van de maand** tijdens het koffiedrinken in de Norbertuszaal, spullen uit Tanzania te koop aanbieden.

Ik ben een donateursactie gestart om een arm boerengezin met 3 fysiek gehandicapte kinderen te ondersteunen, bij het realiseren van de vernieuwing van hun huis. Ik doe dat samen met Noud van Hout - grondlegger van de Watoto Foundation Tanzania: een opvang voor straatkinderen in Arusha, Tanzania.

Het huis van het gezin waar het omgaat, is niet geschikt voor 3 fysiek beperkte kinderen en ook nog 3 gezonde kinderen. Het is een krot, zonder stromend water en elektriciteit en er is heel vaak wateroverlast, omdat het huis op een plek staat, waar vroeger een moeras was.

Het is mogelijk om daar verandering in te brengen. Men is ermee gestart, maar het geld is op en er is geen zicht op meer geld. De oudste dochter die fysiek beperkt is, is nu 25 jaar en kan gelukkig erg goed studeren.

Ze heeft nu de Advanced Secondary school 'St Jude ' in Arusha,



Tanzania, afgerond, als de beste leerling van de school. Daarom is zij beloond met een Mastercard Scholarship, dat haar het recht geeft om verder te gaan met haar studie Internationale Relaties aan de beste universiteit van Afrika, de USIU- Africa in Nairobi, Kenia. Daar hoeft zij dus niets voor te betalen.

Maar - gezien de armoede van het gezin, kijken de ouders nu naar haar...Zij zou ook wat kunnen gaan verdienen voor de ouders.

MAAR zij is lichamelijk beperkt. De banen liggen sowieso niet voor het oprapen in Tanzania - de werkeloosheid is schrikbarend hoog. Op de arbeidsmarkt heeft Agape - zo heet de dochter - met haar fysieke handicap geen enkele kans.

Ik wil graag voor elkaar krijgen dat Agape mag gaan studeren en de vernieuwing van het huis toch gerealiseerd kan worden - dankzij onze steun.

Een gedeelte is al gerealiseerd, maar het bedrag dat nog nodig is, is volgens de constructor (wij noemen dat de aannemer) plm. € 6000,00

Wat zou het mooi zijn als we dat samen binnen enkele maanden zouden kunnen bereiken...We rekenen op jullie.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

Christien van de Ven

iban rekeningnummer:

NL39 RBRB 8848 5080 14

omschrijving

Project huisvesting Agape-family Tanzania



Alvast bedankt! Christien.

KERSTWENS 2024



De redactie wenst de lezers van Stukwerk Zalig Kerstmis

KERST 2024

Als er echt sprookjes bestaan zou ik voortaan,
als fee door het leven gaan.
Ik zou dan alle mensen gelukkig maken,
door ze met mijn toverstokje even aan te raken.
Dan zal er overal VREDE zijn,
een wereld zonder verdriet en pijn.
We hoeven dan ook niet met Kerstmis stil te staan,
bij oorlog en ellende tijdens de nachtmis.
Zou dat niet gemakkelijk zijn,
alleen maar zonneshijn.
Zijn we voor het hele jaar klaar,
met denken aan elkaar.
Denk dan het hele jaar en niet met Kerstmis aan elkaar,
met een beetje liefde en een goed gebaar.

Prettige Kerstdagen en een gezond en liefdevolle 2025.

Ingezondendoor Hans Donkers.

Werkgroepen	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Werkgroep Lectors: Administrator Frank van Roermund o.praem. lectoren@abdijvanberne.nl ☛ Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman. bezoek@abdijvanberne.nl ☛ Financiële Werkgroep Abdijkerk Deze is onderdeel geworden van Vrienden van de Abdij van Berne. ☛ Klankbordgroep: Margo Rooijmans, margotroojmans@hotmail.com ☛ Werkgroep voor Liturgie: Administrator Frank van Roermund o.praem.
Participanten	Nel van Doornik. participanten@abdijvanberne.nl
Vrienden van de Abdij van Berne	vrienden@abdijvanberne.nl. abdijvanberne.nl/vriendenvanberne
Berne Abdijconcerten	Orgelconcerten 1e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Peter Damen o.praem. orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Berne Anders	Gerard van Reisen 06-20.64.24.32. berne-anders@abdijvanberne.nl
Ruach	Cobi Voskuilen 024-37.81.672 ruach@abdijvanberne.nl
Vrienden van Bandra East	Sponsoring kansarme kinderen in India. Administratie: Corrie de Ruiter. 0345-61.93.26 Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam. dirk.corriederuite@gmail.com
Solidair met India	Anja Bekkers 06 4285 6729. anja.bekkers@solidairmetindia.nl info@solidairmetindia.nl
Tijdschrift Berne	Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne.tijdschriftberne@abdijvanberne.nl

