

Het is een goede gewoonte om te stoppen wanneer het verkeerslicht op rood staat. Als het licht groen is, is het veilig om over te steken of in te halen. Een soort dynamiek zie je hier verschijnen. Op weg gaan als het groen is, halt houden als het rood is en ten slotte oranje: voorzichtig, het is niet helemaal veilig. In sommige landen is er ook een combinatie van oranje met groen of oranje met rood. Dat betekent dat het bijna veilig is en je vast aanstalten kunt maken om in beweging te komen.

Bewegen, stilstaan. Vroeg of laat, komen en gaan, kort en lang. We zien het allemaal terug als we dit nieuwe nummer van *Berne* doorbladeren en lezen. Mariet en Albert Eekers bezoeken projecten in India en vertrekken weer naar eigen land om het project te promoten. Een duidelijk vertrek zien wij bij Thea van Blitterswijk, die na jarenlange spirituele en organisatorische leiding haar taak overgeeft.

Ook Denis neemt afscheid: als abt van de Canonie van Berne. In verschillende artikelen in de media ging hij al in op de bewegingen van de tijd. Frank van Roermund zal hem voor drie jaar als administrator opvolgen. Vanaf deze plaats wensen wij hem veel geluk en inspiratie.

Tamar Bos heeft ontdekt hoe het zit met de drie grafzerken die in de pandhof staan en vertelt en passant over een vierde zerk. Lidwien Cornelissens geeft aan dat je je ogen wel kunt sluiten bij het nieuws, maar daarmee gaat de werkelijkheid verder; die blijft niet stilstaan. Ook Erik te Loo stelt dat je in beweging moet blijven en al gaande mooie gesprekken kunt hebben over iets dat je altijd had willen vragen.

Arthur Verweij schrijft over de zusters in Oosterhout: openstaand naar de samenleving. Zij sluiten de ogen niet voor wat er om hen heen gebeurt.

In de verschillende kronieken, nieuwsberichten en actualiteiten lezen we over verschillende mensen die allemaal in beweging komen. Ze zien de nood en de ellende in de wereld; ze ervaren oorlog en ellende in de samenleving. Ze staan stil om in beweging te komen. Het vita mixta van de norbertijnen ten top: gebed en leven in elkaar verbonden; als één geheel in het zoeken naar geluk.

Wij wensen u ook deze keer veel leesvreugde en herkenning. ♦



*De redactieleden van Berne
wensen u een zalig kerstmis
en een voorspoedig 2025.*

Foto kaft: Uil, beeld in de tuin van Priorij De Essenburgh (Foto © Cobi Voskuilen).

Foto pag. 2: Winteravond (© via Pixabay)

Foto pag. 3: Kerstwens (© via Pixabay)